

'Dit boek biedt een brede inleiding in de filosofische discussies over vrije wil. Maar het laat niet zien wie er gelijk heeft: zijn mensen nu in staat tot bewuste keuzes of niet? Misschien hebben wij er wel bewust voor gekozen u vrij te laten om zelf uw eigen mening te bepalen. Of misschien was onze keuze gedetermineerd en bent u net als wij zo vrij als een baksteen.'

- Tjeerd van de Laar en Sander Voerman

Wat is vrije wil? Doen we iets omdat we dat zelf belangrijk vinden of zijn we slechts een speelbal van onze genen onze opvoeding en de media? Worden onze handelingen aangestuurd door bewuste gedachten of zijn onze keuzes al in de hersenen tot stand gekomen voordat we ons daar bewust van worden? Had bijvoorbeeld een misdadiger er ook voor kunnen kiezen om geen misdadiger te worden? En zo niet kan hij dan nog wel verantwoordelijk zijn voor zijn daden?

Het hedendaagse debat over vrije wil is spannend en veelzijdig. Tjeerd van de Laar en Sander Voerman leggen in heldere bewoordingen uit hoe de vrije wil zich verhoudt tot ons denken over thema's als verantwoordelijkheid zelfverwerkelijking en bewustzijn. Zij doen dat aan de hand van aanstekelijke voorbeelden en sleutelteksten van uiteenlopende denkers: van Kant tot Sartre van Descartes tot Dennett.