

Inleiding	9
EEN	
De lessen van Alexandre Kojève	25
Van Kant naar Hegel	28
De wereldgeschiedenis van de eerste mens tot Napoleon	32
Na het einde van de geschiedenis	38
Terreur en propaganda	47
De erfenis van Kojève	50
TWEE	
Een carrousel van revolutionair engagement	
Het marxistisch existentialisme 1945-1960	57
Te goeder trouw	60
Politiek van het zijn en het niets	66
Apologieën van revolutionair geweld	73
Deugdzame rebellie	78
Uit de impasse?	84
DRIE	
Het gevecht op het strand	
Het neonietzscheanisme 1960-1975	89
Met Nietzsche tegen Hegel	92
Een driekoppige draak	95
Soevereine verlangenmachines	100
Macht en verzet	109
Eén tegen allen, allen tegen één	117
VIER	
Als ratten in een ruïne	
Het neokantianisme 1975-1989	121
De ontgoocheling na de Goelag	124
Een verlangen naar rechtvaardigheid	132
De terugkeer van mens en recht	142
Het einde van de Franse uitzondering	150
Het goede en het ware	155
EPILOOG	
Dood en terugkeer van de politiek	159
De dood van de politiek	162
De Republiek : een gemeenschap van burgers	173
De Democratie : een samenleving in conflict	183
Noten	199
Bibliografie	243
Register van namen	253