

Inleiding	9
Hoofdstuk 1: Wat is filosofie?	15
Filosofie als activiteit	16
De macht van de overtuiging	17
Plato's grotvoorstelling	19
Drie filosofische vaardigheden	20
Paralyse zonder analyse.....	20
Het oordeelsvermogen	21
Argumenteren en redeneren.....	23
Wijsheid regeert	26
Het socratische streven naar wijsheid	28
Hoofdstuk 2: Geloof, waarheid en kennis	31
Overtuigingen omtrent overtuigingen	31
Het gewicht van overtuigingen.....	32
Het kennisideaal	33
De waarheid over waarheid.....	34
De volledige definitie van kennis.....	35
Waarheid en rationaliteit	36
Hoofdstuk 3: De uitdaging van het scepticisme	39
De klassieke kunst van de twijfel	40
Verbluffende onbeantwoorde vragen	41
De vragen van het bronnenscepticisme	42
De vragen van het radicale scepticisme	45
Wat de sceptici duidelijk maken.....	49
Twijfelen aan je twijfels	49
Hoe nu verder?	50

Hoofdstuk 4: De werkelijkheid van fundamentele overtuigingen	51
De grondslagen van het kennen	52
Empirisme en rationalisme	52
Evidentialisme	54
Het principe van overtuigingenbehoud	55
Overtuigingenbehoud en radicaal scepticisme	56
Overtuigingenbehoud en bronnenscepticisme	57
De fundamentele status van het overtuigingenbehoud	58
Verwerping en herziening van het evidentialisme	59
William James over precederend vertrouwen	61
Geloofssprongen	64
Hoofdstuk 5: Wat is het goede?	67
Wat is goed?	67
Een eerste benadering van ethiek en moraliteit	68
Het goede definiëren binnen de samenhang van het leven	68
Geluk, voortreffelijkheid en goed leven	70
De idee van het goede: een korte cursus in mogelijkheden	71
Vier dimensies van menselijke ervaring	76
De ultieme context van het goede	81
Ethische regels en moreel karakter	82
Geboden, regels en uitvluchten	83
Karakter, wijsheid en deugd	85
Is goedheid te leren?	87
Het antwoord op onze vraag	88
Hoofdstuk 6: Het onvoorstelbare, onzichtbare ik	89
Wat is een individu?	89
Filosofische visies op het individu	91
De rivalen	93
Beperking van het aantal opties	94
Het pleidooi voor het materialisme	95
De positieve redeneringen	96
De negatieve redeneringen	98
Een vonnis over het materialisme	102
Het pleidooi voor het dualisme	102
Het vanzelfsprekende geloof in het dualisme	103
I'm a Soul Man	103

Hoofdstuk 7: Hoe staat het met de dood?.....	109
Het definitieve einde en de vier soorten angst	110
Angst voor het stervensproces	110
Angst voor vergelding	111
Vrees voor het onbekende	111
Angst voor vernietiging	112
De dood - en de filosofische vertroosting.....	112
Don't worry, be happy.....	113
Is er leven na de dood?	116
Filosofische twijfels en ontkenningen	117
Overlevingsargumenten.....	120
Het licht aan het eind van de tunnel.....	124
Hoofdstuk 8: De zin van het leven	125
De vragen die we kunnen stellen.....	126
Zin en deze wereld	129
Nihilisme: de ultieme negativiteit	129
De doe-het-zelfbenadering van de zin van het leven.....	130
God en zin	131
De weddenschap van Pascal: vergok je leven	133
Blaise Pascal: filosofisch genie.....	133
De weddenschap	135
Kritiek op de weddenschap.....	138
Hoofdstuk 9: Tien grote vragen.....	143
Is filosofie praktisch?.....	143
Kunnen we ooit iets werkelijk weten?.....	144
Kan er in de ethiek sprake zijn van objectiviteit?	145
Wie ben ik?.....	145
Is geluk werkelijk bereikbaar in onze wereld?.....	146
Bestaat God misschien toch?.....	148
Wat is het goede leven?	149
Waarom is er zoveel leed in de wereld?	150
Als er een boom valt in het woud.....	151
Bisschop Berkeley spreekt	152
Wat is sterker in het menselijk leven, rationaliteit of irrationaliteit?.....	153
Index	155