

Om je te willen verdiepen in filosofie hoef je echt geen groot denker te zijn!

Dit boek helpt je met schijnbaar onmogelijke vragen zoals: Wat is de zin van het leven? Is er een god? Welke rol heeft de dood in ons leven? Zo leer je de geschiedenis en zoektocht van filosofen naar het lot van de mensheid beter begrijpen. Je maakt op een leuke manier kennis met de ideeën van grote filosofen als Plato, Aristoteles, Soren Kierkegaard, Bertrand Russell en vele anderen.

Tom Morris is auteur van True Success en andere succesvolle boeken - en leidt het Morris Institute for Human Values.