

Over de auteur.....	xv
Dankwoord .....	xvi
<b>Inleiding.....</b>	<b>1</b>
<b>Deel I: Wat is filosofie?.....</b>	<b>11</b>
<b>Hoofdstuk 1: Grote denkers, diepe gedachten.....</b>	<b>13</b>
Krenten in de pap .....	13
Zinnige onderzoeken van Socrates.....	16
De vragen die we stellen.....	19
<b>Hoofdstuk 2: Filosofie als activiteit.....</b>	<b>21</b>
Op weg naar de geest.....	21
Routebepaling .....	22
De macht van de overtuiging.....	23
Plato's grotvoorstelling .....	25
De filosofische Houdini.....	25
<b>Hoofdstuk 3: De begeerte naar wijsheid.....</b>	<b>27</b>
Drie filosofische vaardigheden .....	27
Paralyse zonder analyse.....	28
Het oordeelsvermogen.....	29
Argumenteren en redeneren .....	31
Wijsheid regeert.....	35
Het socratische streven naar wijsheid .....	37
<b>Deel II: Hoe kunnen we kennen?.....</b>	<b>61</b>
<b>Hoofdstuk 4: Geloof, waarheid en kennis.....</b>	<b>43</b>
Overtuigingen omtrent overtuigingen.....	43
Het gewicht van overtuigingen .....	45
Het kennisideaal .....	47
De waarheid over waarheid.....	48
De volledige definitie van kennis .....	50
Waarheid en rationaliteit .....	52
<b>Hoofdstuk 5: De uitdaging van het scepticisme.....</b>	<b>57</b>
De klassieke kunst van de twijfel.....	58
Verbluffende onbeantwoorde vragen.....	60
De vragen van het bronnenscepticisme.....	61
De vragen van het radicale scepticisme .....	66
Wat de sceptici duidelijk maken .....	69
Twifelen aan je twifels .....	70
Hoe nu verder? .....	71
<b>Hoofdstuk 6: De werkelijkheid van fundamentele overtuigingen .....</b>	<b>73</b>
De grondslagen van het kennen.....	74
Empirisme en rationalisme.....	74
De grondslagen van het kennen.....	76
Evidentialisme .....	76
Het principe van overtuigingenbehoud .....	79
Overtuigingenbehoud en radicaal scepticisme.....	80
Overtuigingenbehoud en bronnenscepticisme.....	81
De fundamentele status van het overtuigingenbehoud .....	82
Verwerping en herziening van het evidentialisme .....	83
William James over precederend vertrouwen .....	84
Geloofssprongen .....	87

<b>Deel III: Wat is het goede?</b> .....	<b>89</b>
<b>Hoofdstuk 7: Wat is goed?</b> .....	<b>91</b>
Een eerste benadering van ethiek en moraliteit.....	92
Het goede definiëren binnen de samenhang van het leven.....	93
Drie opvattingen over evaluatieve taal.....	94
De filosofie van het non-cognitivism: de boe/jawel-theorie.....	94
Ethisch subjectivisme.....	96
Moraalobjectivisme.....	99
Objectivisme en het moraal scepticisme.....	100
Teleologie.....	101
<b>Hoofdstuk 8: Geluk, voortreffelijkheid en goed leven</b> .....	<b>105</b>
Memo aan de moderne wereld.....	105
De idee van het goede: een korte cursus in mogelijkheden.....	106
De theorie van het goddelijk gebod.....	106
De theorie van het maatschappelijk verdrag.....	107
Utilisme.....	108
Deontologie.....	109
Sociobiologie.....	109
Deugdtheorie.....	110
Vier dimensies van menselijke ervaring.....	111
De intellectuele dimensie.....	113
De esthetische dimensie.....	115
De morele dimensie.....	118
De spirituele dimensie.....	119
De ultieme context van het goede.....	121
<b>Hoofdstuk 9: Ethische regels en moreel karakter</b> .....	<b>123</b>
Geboden, regels en uitvluchten.....	124
De gulden regel en de betekenis ervan.....	126
De precieze rol van de gulden regel.....	127
Karakter, wijsheid en deugd.....	129
Is goedheid te leren?.....	132
Wat ben ik? - Een karaktertest.....	134
Wat dien ik te doen? - Een handelingstest.....	134
Het antwoord op onze vraag.....	135
<b>Deel III: Kunnen wij aanspraak maken op ware vrijheid?</b> .....	<b>137</b>
<b>Hoofdstuk 10: Lot, bestemming en jij</b> .....	<b>139</b>
Het belang van de vrije wil.....	139
De toekomst voorzien: de theologische bedreiging van de vrijheid.....	141
Wat zal zijn zal zijn: de logische bedreiging van de vrijheid.....	146
Robots en de kosmische poppenkast: de wetenschappelijke aanval op de vrijheid.....	148
<b>Hoofdstuk 11: Gangbare opvattingen over vrijheid</b> .....	<b>151</b>
God, logica en de vrije wil.....	151
De theologische weerlegging gepareerd.....	151
De logische weerlegging gepareerd.....	153
De wetenschappelijke aanval in de moderne tijd.....	154
Wetenschappelijk deterministen.....	155
Liberalisten.....	155
Compatibilisme.....	156
Welke benadering is de juiste?.....	158
<b>Hoofdstuk 12: De menselijke factor in de wereld</b> .....	<b>159</b>
Wijsheden over vrijheid.....	159
De grote lijnen.....	160

Hoe je een handelende instantie kunt zijn en meer dan vijftien procent opstrijkt .....	162
--	-----

**Deel V: Het onvoorstelbare, onzichtbare ik ..... 165**

<b>Hoofdstuk 13: Wat is een individu? .....</b>	<b>167</b>
Gitaren, geesten en mensen .....	167
Manifestaties van de geest.....	168
Filosofische visies op het individu.....	170
Monisme.....	171
Dualisme .....	171
De rivalen .....	175
Interactionisme .....	176
Epifenomenalisme .....	176
Parallellisme .....	177
Beperking van het aantal opties .....	178

<b>Hoofdstuk 14: Het pleidooi voor het materialisme .....</b>	<b>179</b>
De positieve redeneringen .....	180
Het de-mens-is-een-dier-argument.....	180
Het argument van de kunstmatige intelligentie .....	182
De breinchemie-redenering.....	183
De negatieve redeneringen .....	184
De redundantieredenering.....	185
De raadselachtige tegenwerping .....	186
Het probleem van de andere geesten.....	189
Een vonnis over het materialisme.....	190

<b>Hoofdstuk 15: Het pleidooi voor het dualisme .....</b>	<b>191</b>
Het vanzelfsprekende geloof in het dualisme.....	191
Ik ben een mensenziel .....	193
De introspectieredenering .....	193
Het argument van de onderscheidenheid .....	194
De cartesische redenering .....	196
De platonische redenering .....	197
De parapsychologische redenering .....	198
De behoefte aan bewijs.....	200

**Deel VI: Hoe staat het met de dood?..... 201**

<b>Hoofdstuk 16: Stof tot stof: angst en leegte.....</b>	<b>203</b>
Het definitieve einde en de vier soorten angst .....	203
Angst voor het stervensproces .....	206
Angst voor vergelding .....	208
Vrees voor het onbekende .....	210
Angst voor vernietiging.....	211

<b>Hoofdstuk 17: De dood - en de filosofische vertroosting .....</b>	<b>213</b>
Don't worry, be happy .....	214
De stoïcijnse respons op de angst voor het proces.....	214
Het argument van het natuurlijk proces .....	215
Het argument van de noodzakelijkheid.....	216
Het agnostische argument .....	217
Het argument van de twee eeuwigheden.....	218
Het argument van Epicurus.....	219
Materialistische opvattingen over 'onsterfelijkheid' .....	222
Sociale onsterfelijkheid .....	222
Culturele onsterfelijkheid.....	223
Kosmische onsterfelijkheid.....	224
Wetenschappelijke onsterfelijkheid.....	224

<b>Hoofdstuk 18: Is er leven na de dood?</b> .....	<b>227</b>
Filosofische twijfels en ontkenningen.....	227
Het psychologisch argument.....	228
Het stilteargument.....	230
Analogisch argument van de trompet .....	231
Het hersenletselargument .....	234
Overlevingsargumenten .....	235
Plato's onverwoestbaarheidsargument.....	235
Het argument van de natuuranalogie.....	237
Het argument van het verlangen .....	238
Morele argumenten.....	240
Het licht aan het eind van de tunnel .....	242
Aanspraken op eerdere levens.....	242
Duidelijk contact met de doden .....	243
Bijnadoodervaringen .....	244
<b>Deel VII: Bestaat God?</b> .....	<b>247</b>
<b>Hoofdstuk 19: Twee wereldbeelden</b> .....	<b>249</b>
De verloren strandbal.....	249
De grote waterscheiding .....	252
Het belangrijkste theïstische wereldbeeld.....	255
Het naturalistisch wereldbeeld.....	256
De overeenkomsten tussen de twee wereldbeelden .....	257
Het grote debat.....	258
<b>Hoofdstuk 20: Theïstische visies</b> .....	<b>259</b>
Het ontologisch argument .....	259
Kosmologie en God .....	262
Een ontworpen universum?.....	271
Religieuze ervaring .....	275
<b>Hoofdstuk 21: Het probleem van het kwaad</b> .....	<b>279</b>
Verwachtingen van het theïsme .....	279
Het argument van het kwaad .....	281
Het belangrijkste argument tegen het theïsme.....	281
De veronderstelde onverenigbaarheid van God en het kwaad .....	282
Morele rechtvaardiging voor het toestaan van het kwaad .....	283
Morele rechtvaardiging en het atheïstisch argument.....	285
De theïstische aanspraak.....	286
De grote rechtvaardigingen .....	287
Theodicee van de bestraffing .....	288
Theodicee van de vrije wil.....	289
De theodicee van de zielvorming.....	292
Een vierde combinatie-theodicee .....	295
Het element van het mysterie.....	296
<b>Deel VIII: De zin van het leven</b> .....	<b>299</b>
<b>Hoofdstuk 22: Wat is de zin van het leven?</b> .....	<b>301</b>
De vragen die we kunnen stellen.....	301
Zin en deze wereld.....	305
Nihilisme: de ultieme negativiteit .....	306
De doe-het-zelfbenadering van de zin van het leven .....	308
God en zin .....	310
<b>Hoofdstuk 23: De weddenschap van Pascal: vergok je leven</b> .....	<b>313</b>
Blaise Pascal: filosofisch genie .....	313
De weddenschap .....	315
Kritiek op de weddenschap .....	319

De immoraliteitsbedenking.....	320
De bedenking van de waarschijnlijkheidstoekenning .....	321
De bedenking van de vele reclamanten.....	322
De bedenking van het singuliere geval .....	324
Een passend wereldbeeld kiezen.....	325
<b>Hoofdstuk 24: Succes en geluk in het leven .....</b>	<b>327</b>
Wat is genoeg? Het najagen van meer.....	327
Waarachtig succes.....	331
De universele voorwaarden voor succes .....	334
Een helder zicht op wat we willen, een levendige visie, een helder omschreven doel.....	335
Een sterk vertrouwen dat we dat doel kunnen bereiken .....	336
Een gerichte concentratie op hetgeen nodig is om het doel te bereiken .....	337
Een eigenwijze volharding in het nastreven van het doel .....	338
Een emotionele betrokkenheid die bepalend is voor ons handelen .....	338
Een goed karakter om ons te leiden en op de juiste weg te houden.....	339
Een vermogen om het proces dat wordt voltrokken te genieten .....	340
Een afsluitende opmerking over geluk.....	341
<b>Deel IX: Het deel Van de tientallen .....</b>	<b>343</b>
<b>Hoofdstuk 25: Tien grote filosofen.....</b>	<b>345</b>
Socrates .....	345
Plato.....	346
Aristoteles.....	347
Thomas van Aquino .....	348
Willem van Ockham .....	348
René Descartes .....	349
Immanuel Kant.....	350
G. W. F. Hegel.....	351
Soren Kierkegaard.....	352
Bertrand Russell .....	353
<b>Hoofdstuk 26: Tien grote vragen.....</b>	<b>355</b>
Is filosofie praktisch?.....	355
Kunnen we ooit iets werkelijk weten? .....	356
Kan er in de ethiek sprake zijn van objectiviteit?.....	357
Wie ben ik?.....	357
Is geluk werkelijk bereikbaar in onze wereld? .....	359
Bestaat God misschien toch?.....	360
Wat is het goede leven?.....	361
Waarom is er zoveel leed in de wereld? .....	362
Als er een boom valt in het woud.....	363
Bisschop Berkeley spreekt.....	364
Wat is sterker in het menselijk leven, rationaliteit of irrationaliteit? .....	365
<b>Index.....</b>	<b>367</b>