

In dit boek komen pioniers van de praktische filosofie in Nederland en Vlaanderen aan het woord. Ze leggen uit hoe ze de filosofie inzetten om prangende vragen te stellen en concrete adviezen te geven aan privépersonen, bedrijven en overheden. Een ding hebben hun verhalen gemeen. Ooit waren ze verwonderd. Ze werden geraakt door de schoonheid van helder denken, gingen filosofie studeren en trokken vervolgens met hun kennis de wereld in. Daar vonden ze een steeds groter publiek.

Interviews met: Tirmeke Beeckman, Erik Boers, Hans Bolten, Ton Derksen, Hella van den Elshout, René Gude, Alicja Geshinka, Harm van der Gaag, Jos Kessels, Laurens Knoop, Miriam Van Reijen, Kristof Van Rossem, Eddy Strauven, Rob Wynberg