

Elk jaar doden we 60 miljard landdieren en 1000 miljard zeedieren voor menselijke consumptie. Voor Matthieu Ricard is dat een massamoord, ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid. Het is een misdaad die niet alleen de dieren zelf, maar ook onze samenleving en onze planeet schaadt. Immers: de massaconsumptie van dieren leidt tot meer honger en ecologische rampen.

Een bevlogen boek waarin Ricard alle relevante, hedendaagse wetenschappelijke kennis over dieren ontsluit.

Matthieu Ricard is een boeddhistische monnik, wetenschapper en internationale bestsellerauteur.

Eerder verscheen van hem *Altruïsme; De kracht van compassie* (2015).

'Ricard maakt korte metten met het argument dat we ons eerst om mensen moeten bekommeren, voor we ons druk gaan maken over dieren.' Luc Ferry, *Le Figaro*