

Voorwoord

5

I

Over Harry Kunneman

9

II

Over studeren, idealen, Marx en Habermas

27

III

Over postmoderne denkers en afscheid van Habermas

51

IV

Over humanistiek, humanisme en raadswerk

69

V

Van theemutscultuur naar walkman-ego

93

VI

Voorbij het dikke-ik

107

VII

Over afscheid en toekomst

145