

| | |
|---|----|
| Inleiding..... | 13 |
| 1 ‘Waaruit de bestaande dingen hun geboorte hebben, daarin vinden ze ook hun ondergang, zoals het hoort; ze geven elkaar immers straf en boete voor het onrecht, overeenkomstig de ordening van de tijd.’ ANAXIMANDER, 610-546 v.Chr | 17 |
| 2 ‘Het getal is het wezen der dingen.’ PYTHAGORAS, ca. 570-497 v.Chr | 21 |
| 3 ‘Op het verblinde oog, noch op het dove oor, noch op de sprekende tong mag je afgaan: het verstand is de enig ware weg om tot een oordeel te komen.’ PARMENIDES, ca. 540-470 v.Chr..... | 26 |
| 4 ‘Pantarhei’-’Alles stroomt.’ HERACLITUS, 550-480 v.Chr..... | 30 |
| 5 ‘De mens is de maat van alle dingen’ PROTAGORAS VAN ABDERA, 490-411 v.Chr | 34 |

| | |
|---|----|
| 6 'Ik weet dat ik niets weet.' | |
| SOCRATES, 469-399 v.Chr..... | 38 |
| 7 'De filosofen moeten koning, de koningen moeten filosoof zijn.' | |
| PLATO, 428/7-348/7 v.Chr..... | 43 |
| 8 'Alle mensen streven van nature naar kennis.' | |
| ARISTOTELES, 384-322 v.Chr..... | 47 |
| 9 'Met filosoferen kun je rustig al in je jeugd beginnen, maar als je oud bent moet je er ook niet vermoeid mee ophouden. Want om voor de gezondheid van de ziel iets te doen, is niemand te jong of te oud [...].' | |
| EPICURUS, 341-271 v.Chr..... | 51 |
| 10 'Dat wat zij gevangen hebben, zet henzelf gevangen.' | |
| LUCIUS ANNAEUS SENECA, 4 v.Chr.- 65 n.Chr..... | 56 |
| 11 'Ik doe er echter goed aan mij tot God te bepalen, want wanneer ik geen steun bij hem vind, dan vind ik zeker geen steun bij mijzelf.' | |
| AURELIUS AUGUSTINUS, 354-430..... | 61 |
| 12 'Ken de wegen van de Heer.' | |
| HILDEGARD VAN BINGEN, 1098-1179..... | 66 |
| 13 'De taak van de wijze is: ordening aanbrengen.' | |
| THOMAS VAN AQUINO, 1225-1274..... | 70 |
| 14 'De hoogste vorm van geluk is een leven dat wordt gekenmerkt door een zekere mate van zothed.' | |
| DESIDERIUS ERASMUS, 1469-1536..... | 74 |
| 15 'Het is niet alleen normaal maar ook natuurlijk en noodzakelijk dat elk levend wezen zijn stem verheft.' | |
| GIORDANO BRUNO, 1548-1600..... | 79 |

| | | |
|----|---|-----|
| 16 | ‘De mens is de mens een wolf.’ THOMAS HOBBS, 1588-1679..... | 84 |
| 17 | ‘Ik denk, dus ik besta.’ RENÉ DESCARTES, 1596-1650..... | 89 |
| 18 | ‘Deus sive natura - God ofwel de natuur.’ BENEDICTUS (BARUCH) DE SPINOZA, 1632-1677 | 94 |
| 19 | ‘Wij leven in de beste van alle mogelijke werelden.’ GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, 1646-1716..... | 99 |
| 20 | ‘Laten we dan aannemen dat de geest een onbeschreven blad is, gespeend van letters, zonder ideeën.’ JOHN LOCKE, 1632-1704 | 104 |
| 21 | ‘Esse est percipi" - "Zijn is waargenomen worden.’ GEORGE BERKELEY, 1685-1753 | 109 |
| 22 | ‘Il faut cultiver notre jardin’ - ‘We moeten onze tuin onder- houden.’ VOLT AIRE, 1694-1778 | 113 |
| 23 | ‘De mens is een machine.’ JULIEN OFFRAY DE LA METTRIE, 1709-1751..... | 117 |
| 24 | ‘De mens is vrij geboren en toch ligt hij overal in ketenen.’ JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1712-1778 | 121 |
| 25 | ‘Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondig- heid die hij aan zichzelf te wijten heeft.’ IMMANUEL KANT, 1724-1804 | 126 |
| 26 | ‘In de wereld is zonder hartstocht nog nooit iets groots tot stand gekomen.’ GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, 1770-1831..... | 131 |

| | | |
|----|--|-----|
| 27 | ‘De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.’ KARL MARX, 1818-1883 | 136 |
| 28 | ‘Het is beter om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden varken.’ JOHN STUART MILL, 1806-1873 | 141 |
| 29 | ‘Alle leven is lijden.’ ARTHUR SCHOPENHAUER, 1788-1860 | 145 |
| 30 | ‘Het grootste gevaar, namelijk jezelf te verliezen, kan zich geruisloos in de wereld voltrekken alsof het niets is.’ SOREN KIERKEGAARD, 1813-1855 | 149 |
| 31 | ‘Blijf de aarde trouw!’ FRIEDRICH NIETZSCHE, 1844-1900 | 153 |
| 32 | ‘De gemeenschappelijke ervaring is de grootste van alle menselijke verworvenheden.’ JOHN DEWEY, 1859-1952 | 158 |
| 33 | ‘Filosofie betekent: op weg zijn.’ KARL JASPERS, 1883-1969 | 162 |
| 34 | ‘Waarover je niet kunt spreken, daarover moet je zwijgen.’ LUDWIG WITTGENSTEIN, 1889-1951 | 166 |
| 35 | ‘De taal is het huis van het zijn.’ MARTIN HEIDEGGER, 1889-1976 | 170 |
| 36 | ‘Dat het "zo verder gaat", dat is de catastrofe.’ WALTER BENJAMIN, 1892-1940 | 175 |

| | | |
|----|---|-----|
| 37 | 'Het voornaamste verschil tussen Einstein en een amoëbe is, dat Einstein gericht zoekt naar mogelijke fouten om ze te elimineren én ervan te leren.' | |
| | KARL RAIMUND POPPER, 1902-1994 | 181 |
| 38 | 'Er bestaat geen echt leven te midden van het onechte.' | |
| | THEODOR W. ADORNO, 1903-1969 | 185 |
| 39 | 'De definitief uit zijn ketens bevrijde Prometheus, die aan de wetenschap ongekende kracht en aan de economie tomeloze energie ontleent, roept om een ethiek die zich vrijwillig laat beteugelen om te voorkomen dat haar macht de mensen in het onheil stort.' | |
| | HANS JONAS, 1903-1993 | 190 |
| 40 | 'De mens is tot vrijheid veroordeeld.' | |
| | JEAN-PAUL SARTRE, 1905-1980 | 194 |
| 41 | 'Denken zonder leuning.' | |
| | HANNAH ARENDT, 1906-1975 | 198 |
| 42 | 'Je wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt.' | |
| | SLMONE DE BEAUVOIR, 1908-1986 | 203 |
| 43 | 'In iedere vorm van haast, zelfs die om het goede te doen, openbaart zich een geestelijke stoornis.' | |
| | EMILMICHEL CIORAN, 1911-1995 | 207 |
| 44 | 'We moeten ons Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen.' | |
| | ALBERT CAMUS, 1913-1960 | 211 |
| 45 | '... dan mogen we er wel op gokken dat de mens zal worden uitgewist, zoals een gezicht in het zand aan de rand van de zee.' | |
| | MICHEL FOUCAULT, 1926-1984 | 215 |

| | | |
|----|---|-----|
| 46 | 'Het dagelijks leven is de geheime motor van de geschiedenis.' | |
| | AGNES HELLER, geboren in 1929..... | 219 |
| 47 | 'De rede ligt, om het nog maar eens heel duidelijk te stellen, besloten in de taal.' | |
| | JÜRGEN HABERMAS, geboren in 1929 | 223 |
| 48 | 'De werkelijkheid is vandaag de dag zelf hyperrealistisch.' | |
| | JEAN BAUDRILLARD, 1929-2007 | 228 |
| 49 | 'Il n'y a pas de hors texte' - 'Er is niets buiten de tekst.' | |
| | JACQUES DERRIDA, 1930-2004 | 233 |
| 50 | 'Op die manier ontwikkelt menselijkheid zich steeds weer als iets wat we nog moeten leren kennen.' | |
| | JUDITH BUTLER, geboren in 1956..... | 238 |
| | Literatuur..... | 242 |