

Martin Heidegger is niet alleen een van de invloedrijkste filosofen van de twintigste eeuw, maar ook de meest omstreden. De originaliteit en de kracht van zijn denken hebben binnen, maar vooral ook buiten het vakgebied grote weerklank gevonden. Hannah Arendt oordeelde dat er een storm trekt door de filosofie van Heidegger die even sterk is als de storm die ons na duizenden jaren nog uit het werk van Plato tegemoet waait.

Rüdiger Safranski (1945), auteur van onder meer *Arthur Schopenhauer. De woelige jaren van de filosofie, Het kwaad. Het drama van de vrijheid* en *Friedrich Schiller of de uitvinding van het Duitse Idealisme*, is er als eerste in geslaagd de weerbarstige filosofie van Heidegger uiteen te zetten, diens nazistische verleden onverbloemd in het juiste licht te plaatsen, en nadrukkelijk verbanden tussen het denken van de filosoof en diens nazistische sympathieën te leggen dan wel te ontkrachten.

'Safranski betoont zich in deze biografische episodën een even weergaloos schrijver als hij zich in de filosofische passages een kundig uitlegger toont.' NRC HANDELSBLAD

'Safranski is magistraal in het snel schetsen van algehele maatschappelijke stemmingen met behulp van welgekozen citaten uit de contemporaine literatuur.' VRIJ NEDERLAND

'*Heidegger en zijn tijd* doet het leven van de filosoof over het geheel genomen recht; het beschuldigt hem niet en verdedigt hem niet, het is fair.' FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

OLYMPUS