

'Is de evolutieleer strijdig met de vrije wil? Wat is er zo idioot aan de gedachte dat wij ons brein zijn? Klopt het dat we voornamelijk onbewust en automatisch reageren op wat ons overkomt? Zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor strafrecht, moraal en politiek? Kunnen die wel zonder de vrije wil? Maakt twijfel aan de vrije wil ons niet tot slechtere mensen?' - Maureen Sie

Stel dergelijke vragen aan een filosoof en het antwoord is een wedervraag: Wat bedoel je precies met 'de vrije wil'? Dit boek legt uit waarom die wedervraag wordt gesteld. Zo'n uitleg is hoognodig, want er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat wetenschappers claimen te hebben aangetoond dat 'de vrije wil niet bestaat', omdat 'ons brein voor ons beslist' of 'aanwijsbare oorzaken in onze omgeving ons doen en laten bepalen'.

Hoog tijd voor een grondig en genuanceerd boek waarin verschillende opvattingen over de vrije wil worden uitgelegd in hun samenhang met hedendaagse wetenschappelijke discussies en de maatschappelijke praktijk. Vooraanstaande filosofen en wetenschappers als Ger Groot, Ybo Buruma, Pauline Kleingeld en Bert Keizer maken duidelijk - ieder vanuit de eigen expertise - dat een gefundeerde visie op de vrije wil ongemeen relevant is voor de samenleving van nu. *Hoező vrije wil?* biedt een rijkdom aan inzichten en dwarsverbanden, samengesteld en ingeleid door de filosoof Maureen Sie.