

pagina 7	Inleiding
pagina 13	Het spijt me, Hannah Arendt
pagina 16	Banale helden?
pagina 18	Zelf denken = goeddoen?
pagina 21	Oordeel als volwaardige kennisvorm
pagina 24	Uitspraken beweren niets
pagina 27	Twee draden van hetzelfde koord
pagina 30	Onbruikbare fictie
pagina 33	Voor-oordeel met kritische functie
pagina 36	Kritisch op het juiste moment
pagina 38	Kahnemans conclusie
pagina 40	Je zal Annie maar zijn
pagina 43	Filosofie is interesse
pagina 46	Intuïties die deugen
pagina 48	Dankbaar voor alles?
pagina 50	Vergeving als ingewikkeld cadeau
pagina 53	Generositeit als terechte zelfwaardering
pagina 55	De tolerantieparadox
pagina 58	Is Jan een waarheidspreker?
pagina 60	Hoe word ik een constructieve sidderrog?
pagina 63	Gemeengoed
pagina 66	Gave van het begrijpende hart