

Weinig dingen zijn zo complex als het menselijk brein. Naar schatting zesentachtig miljard neuronen doen hun uiterste best om met elkaar samen te werken, niet altijd met een optimaal resultaat. De ene mens is vlug van begrip maar niet scherpzinnig, een ander drukt zich helder uit maar heeft een slordige geest. Om misverstanden en rampen te voorkomen, doen we er dan ook goed aan al die eigenschappen duidelijk te benoemen.

Wat is gezond verstand? Wat is het verschil tussen vriendschap en liefde? Waarom heeft de omgang met dieren iets zinnenstrelends? Op deze en duizend andere levensvragen geeft dit achttiende-eeuwse wijsheidsboekje een vaak verrassend antwoord. 'In onszelf ontdekken we wat de ander voor ons verborgen houdt, en in de ander wat we voor onszelf verborgen houden', schrijft Vauvenargues. *DE MENSELIJKE GEEST – EEN INLEIDING* biedt daartoe een even nuttig als aangenaam handvat.

LUC DE CLAPIERS, marquis de Vauvenargues (1715-1747), schreef weinig en stierf jong. Hij werd bewonderd door Voltaire, inspireerde Nietzsche tot *Der Wille zur Macht* en kan worden gezien als een verre voorloper van Freud.

MARTIN DE HAAN (1966) is essayist, literair vertaler en kenner van de Franse achttiende eeuw. Van zijn hand verschenen vertalingen van o.a. Michel Houellebecq, Milan Kundera, Marcel Proust en Denis Diderot.