

In het filosofisch consult is het uitgangspunt is dat we het allemaal wel eens ergens moeilijk mee kunnen hebben.

Omdat het leven zelf nu eenmaal vaak moeilijk, lastig en ingewikkeld is. De filosoof is geïnteresseerd in hoe en wat jij nu, in deze levensfase, denkt over je levensvragen.

Welke begrippen gebruik je daarbij? Kun je er ook anders over denken? Handiger? Beter?

In dit boek vertelt filosofisch consulente Eite Veening over zijn aanpak. Hij werkt volgens de door hem ontwikkelde Aristonide methode, een werkwijze die helpt om gesprekken inhoudelijk goed en helder te laten verlopen.

In dit boek schetst hij tevens welke deskundigheid elke filosofisch consulente moet ontwikkelen om het vak goed uit te oefenen.