

'Wie alleen heel hard "nee" roept tegen een nieuwe technologie, draait aan een stuur dat nergens op aangesloten is.' - Peter-Paul Verbeek

Techniek plaatst ons voortdurend voor ethische dilemma's. Een recent ontwikkelde chip die de mannelijke vruchtbaarheid test, blijkt het ook mogelijk te maken om de sperma-cellen voor een meisje te scheiden van die voor een jongetje. Deze praktijk is nu nog verboden, maar wat gebeurt er als er straks een doe-het-zelf-apparaatje voor geslachtskeuze komt? En wat moeten we met Google Glass, de slimme internetbril die de gebruiker direct alle beschikbare informatie geeft over de mensen en dingen die hij ziet? Wat gaat dit betekenen voor menselijke relaties, voor de openbare ruimte? Er bestaat geen onafhankelijk kader waarmee we dergelijke technologieën kunnen beoordelen, zegt Peter-Paul Verbeek in dit boek. De moraal beweegt mee met de techniek. We vliegen hoe dan ook 'op de vleugels van Icarus' en het is de kunst om verstandig te leren navigeren.