

De Verenigde Staten hadden geluk dat ze bij het uitroepen van hun onafhankelijkheid een aantal briljante politieke geesten in hun gelederen hadden. De Founding Fathers leidden niet alleen dat avontuur in goede banen, ze schiepen ook de structuur die het land deed uitgroeien tot de meest succesvolle republiek ooit, met de oudste geschreven grondwet.

'Een woud van gigantische eiken', noemde Abraham Lincoln de Founding Fathers. Ze wisten dat ze geschiedenis schreven, dat ze een historische opdracht hadden. Ze deden het samen, al waren ze heel verschillende persoonlijkheden. Het verhaal van de geboorte van de Verenigde Staten blijft fascineren.

Frans Verhagen (1954) houdt zich al veertig jaar bezig met de Verenigde Staten, waar hij studeerde en als correspondent werkte. Hij was oprichter en hoofdredacteur van het kwartaalblad *Amerika* en treedt regelmatig op als deskundige. Van zijn hand verschenen twaalf boeken, waaronder *The American Way* over immigratie en integratie, *Bush is dom en 37 andere clichés over Amerika*, *Alle Amerikaanse presidenten* en een biografie van Abraham Lincoln.