

Inleiding	11
Het gelukkige leven	
1 <i>Zodra je jezelf afvraagt of je gelukkig bent, houd je op het te zijn.</i> (John Stuart Mill)	15
2 <i>Alle voordelen van het christendom en alcohol; geen van hun nadelen.</i> (Aldous Huxley)	22
3 <i>Het is dwaas om wijs te zijn waar onwetendheid zalig is.</i> (Thomas Gray)	25
4 <i>Things can only get better.</i> (Politieke strijdkreet)	31
5 <i>Al het leed der mensen spruit hieruit voort, dat zij niet rustig in een kamer kunnen blijven.</i> (Blaise Pascal)	36
6 <i>De denker filosofeert zoals de minnaar.</i> (William James)	41
Het dagelijks leven	
7 <i>Seks is niets anders dan het over elkaar heen wrijven van stukjes ingewand, gevolgd door de spastische uitscheiding van wat slijm.</i> (Marcus Aurelius)	47

8	<i>Fotografie is de waarheid, film is 24 keer per seconde de waarheid.</i> (Jean-Luc Godard)	53
9	<i>De onschuldige slaap.</i> (Macbeth)	55
10	<i>Ze zeggen dat reizen de geest verruimt, maar dan moet je wel een geest hebben.</i> (G.K.Chesterton)	57
11	<i>Erst kommt das Fressen, dann die Moral.</i> (Bertolt Brecht)	61
12	<i>Wi; zoeken niet in grote steden voor onze beste ethiek.</i> (Jane Austen)	65
13	<i>Eén kat leidt altijd tot de volgende.</i> (Ernest Hemingway)	69
14	<i>Haast is universeel, want iedereen is op de vlucht voor zichzelf.</i> (Nietzsche)	72

#### Het werkende leven

15	<i>Lefs go to Work.</i> (Quentin Tarantino)	79
16	<i>Vrijheid en slavernij zijn mentale toestanden.</i> (Gandhi)	83
17	<i>Geld maakt niet gelukkig, maar het maakt het lijden ietwat aangenamer.</i> (Spike Milligan)	85
18	<i>Je moet niets willen wanneer je Jupiter, die zelf niets wil, wilt uitdagen.</i> (Seneca)	88
19	<i>De ziel is de gevangenis van het lichaam.</i> (Michel Foucault)	90

## Het sociale leven

- 20 *Het verlangen naar vriendschap komt snel.* 94  
*Vriendschap niet.* (Aristoteles)
- 21 *Wat u niet wenst dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.* 99  
(Confucius)
- 22 *Een geschenk is iets waar je niet dankbaar voor kunt zijn.* 103  
(Jacques Derrida)
- 23 *Our friend's electric!* (Gary Numan) 106
- 24 *Liefde maakt blind.* (Anoniem) 109

## Het groenere leven

- 25 *De almachtige God plantte eerst een tuin.* (Francis Bacon) 113
- 26 *Groei omwille van groei is de ideologie van de kanker cel.* 117  
(Edward Abbey)
- 27 *Een fraai staaltje technologie droomt van de dag waarop  
het vervangen wordt door een nieuwer staaltje technologie.* 121  
(Douglas Coupland)
- 28 *De natuur steunt die organismen die het milieu in een betere  
staat achterlaten voor hun nageslacht.* (James Lovelock) 124

## Het onderzochte leven

- 29 *Want onze discussie gaat niet over alledaagse onderwerpen,  
maar over de juiste manier om ons leven te leiden.* (Plato) 129

- 30 *Wees zelfde verandering die je in de wereld wilt zien.* (Gandhi) 133
- 31 *Pluk de dag!* (Horatius) 137
- 32 *Het is niet in strijd met de rede om de vernietiging van de hele wereld te verkiezen boven het krabben van mijn vinger.* (David Hume) 143
- 33 *Het niet-onderzochte leven is het niet waard om geleefd te worden.* (Socrates) 147
- 34 *Iemands karakter is zijn lot.* (Heraclitus) 149
- 35 *Ken u zelf? Als ik mezelf zou kennen, zou ik hard weglopen.* 154 (Goethe)
- 36 *Zeg de waarheid, maar gebogen. Een omweg leidt naar het doel.* (Emily Dickinson) 159
- 37 *Menigte: 'Yes, we are all individuals!'  
Enkeling in de menigte: 'I'm not!' (Life of Brian van Monty Python)* 164

#### Het einde van het leven

- 38 *Alle filosofie begon met verwondering. Zij eindigt ook met verwondering.* (Coleridge) 171
- 39 *De optimist verkondigt dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven, en de pessimist vreest dat het waar is.* (James Branch Cabell) 174
- 40 *Do I feel lucky? Well, do ya, punk?* (Callahan in *Dirty Harry*) 176
- 41 *Ik wil niet onsterfelijk worden door mijn werk; ik wil onsterfelijk worden door niet dood te gaan.* (Woody Allen) 182

42 *De waarheid berust bij God alleen en een klein beetje bij mij.* 188

(Jiddisch gezegde)

Dankbetuiging

!9<sup>2</sup>