

*Gevallen Vogel* is het onwaarschijnlijke, maar waargebeurde verhaal van een hoogleraar Ethiek die vanwege een zedendelict in de gevangenis belandt en vijf jaar later opnieuw, maar valselijk, beschuldigd wordt. Tegelijk is het een openhartig verhaal over filosofie als levensreddende 'cognitieve therapie': een manier van denken en begrijpen waardoor je kunt overleven in een ineensstortende wereld. Achter tralies blijken de inzichten van filosofen als Kant, Nietzsche en Lyotard een betekenis te hebben die rijker is dan wat jarenlange wetenschappelijke studie aan het licht brengt.

*Theo van Willigenburg* was tot 2005 als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor en daarna diende hij de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij directeur van Kant Academy Utrecht (voor filosofie en muzikale projecten met meerwaarde) en publiceert hij op het terrein van de wijsgerige ethiek, morele psychologie, rechtspsychologie en moderne theologie. Op zon- en feestdagen is hij de cantor van de Lutherse Kerk in Apeldoorn.