

In dit boek staan de filosofen centraal die sinds de oprichting van de Vrije Universiteit in 1880 aan deze instelling verbonden zijn geweest. Het gaat hierbij niet alleen om de inhoud van hun werk, maar ook om de personen zelf. Er waren filosofiedocenten die zich met de universiteit identificeerden en zich volledig konden ontplooiën. Er waren er echter ook voor wie dit niet gold, die geïsoleerd of in gewetensnood raakten.

Veel filosofiestudenten waren actief betrokken bij wat er in hun faculteit gebeurde. Zij namen initiatieven, protesteerden soms tegen de gang van zaken en kozen partij in conflictsituaties.

Sinds het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw verloor de Vrije Universiteit geleidelijk haar christelijk karakter. Tegenwoordig werken alle stafleden vanuit hun eigen motivatie mee aan een hoofdzakelijk seculier geworden universiteit, die voor het overige ruimte biedt voor religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit.

Prof. dr. H.E.S. Woldring is emeritus hoogleraar politieke filosofie van de Vrije Universiteit.