

Jan Amos Comenius heeft naam gemaakt als pedagoog, filosoof, theoloog en diplomaat. In alles wat hij deed, streefde hij onvermoeibaar naar het verbeteren van de menselijkheid van de mensheid.

Comenius, in 1592 in Tsjechië geboren, leefde ten gevolge van onderdrukking en oorlogsgeweld als een opgejaagde vluchteling in verschillende landen van Europa. In de laatste veertien jaar van zijn leven, tot zijn dood in 1670, woonde hij in Amsterdam. Hij schreef er boeken, stichtte een nieuwe school, beheerde een eigen drukkerij en maakte de stad tot een ontmoetingsplaats voor Tsjechische vluchtelingen in Europa.

Hij werd begraven in de Waalse kerk in Naarden-Vesting, waar deze kerk – naast het Comenius Museum – tegenwoordig is ingericht als mausoleum.

Ondanks zijn leven als vluchteling, is Comenius een belangrijke erflater van de Tsjechische beschaving. Dankzij zijn leven als vluchteling heeft hij een onuitwisbare plaats in de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

*Prof. dr. H.E.S. Woldring is emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Comenius Museum in Naarden.*