

Vertel hoe een filosoof of schrijver over zijn tuin, park of plant denkt, en je weet wat zijn wereldbeeld is.

Damon Young schrijft in *Filosoferen in de tuin* onder meer over de kastanje van Jean-Paul Sartre en het landgoed van Voltaire; over Nietzsche in de citroenboomgaard en Jane Austen in haar rozentuin, en over de bonsai in de kamer van Marcel Proust. Schijnbaar moeiteloos legt Young verband tussen de tuin, de natuur en de denker.

De Australiër Damon Young (1975) schrijft fictie en non-fictie, en is een internationaal bekend publieksfilosoof. Hij is medeoprichter van de School of Life in Melbourne en werkt aan *How to think about exercise* (voor de nieuwe boekenserie van de Londense School of Life).