

Op originele en tegendraadse wijze bekritiseert
de veelbesproken filosoof Slavoj Žižek ons
“postpolitieke tijdperk”. In *Intolerantie* laat hij
zien dat de tolerantie waar wij ons in het Westen
op beroemen een ideologische wassen neus is.

KLEINE KLASIEKEN

zijn boeken die bekende en minder bekende teksten
van de grootste denkers bevatten. Op kernachtige wijze
geven zij universele vraagstukken een originele draai.
De urgentie en universaliteit van deze teksten overstegen
in alle gevallen de tijd waarin ze geschreven werden.
Ook vandaag verdienen ze een publiek dat ze leest en herleest.
In de reeks zijn verschenen:

BERGSON *Lachen*
BERLIN *Twee opvattingen van vrijheid*
GADAMER *Het schone*
HEIDEGGER *De oorsprong van het kunstwerk*
KIERKEGAARD *Ironie*
LOCKE *Leidraad voor het verstand*
LUCIANUS *De tragiek van de goden*
MONTAIGNE *Over vriendschap*
NIETZSCHE *Waarheid en leugen*
SARTRE *Magie en emotie*
SENECA *Gelukkig leven*
ŽIŽEK *Intolerantie*